

Maandag 10 September 1944 ± 13.00 uur

De eerste minuten van onze bevrijding!

Amerikaan

Parachutisten van het 2<sup>e</sup> bataljon van het  
506<sup>e</sup> regiment bereiken het centrum van onze stad  
Eindhoven.

Bekweden een voor een aan weestrijde van de straat  
komende vanuit richting Patersteek, Ten Hagestraat naar  
het Stationsplein met het doel, het bereiden van de  
Koumelbruggen.

Telkens stopte men een paar minuten om dan weer  
verder te gaan.

Ro kon het gebeuren dat een van die eerste Amerikanen,  
ontzettend last had van kiespijn.

Hij kreeg van ons vader een stoel aangeboden twee  
Ekkertjes (pijnstillers) en een glas water.

Toen hij na enige tijd niet meer verder moest  
waren hij en wij pas echt bevrijd!

9 April 2000

"Gauthier"